

1e kwaliteit Keurmeester vlees

door Don Krow

Oorspronkelijke titel: 'USDA Choice Flesh' (¹)

Vertaling: 2008 [Jan Vossen](#)

Inleiding

Leid jij een leven als Christen in frustratie, omdat het je niet lukt om de 'goede' Christen te zijn die je zou willen zijn? Heb jij soms het gevoel dat je de slaaf van je vlees bent?

Zelfs de Apostel Paulus zei: *want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.* (Romeinen 7:15). Er is een reden waarom zoveel Christenen worstelen met het Christelijke leven. Maar als we de wortel van het probleem weten te vinden en daar mee afrekenen, kunnen we een vreugdevol, overwinnend leven leiden.

Ik heb in mijn leven veel strijd meegemaakt. Ik heb ook veel wonderen meegemaakt. In 1976 lag ik op mijn sterfbed, maar God genas mij. Wij hebben gezien hoe onze doodgeboren dochter tot leven kwam. Ongeveer vijf jaar geleden ging ik voor Andrew Wommack werken en ik was volkomen uitgeput. Ik was pastor over een kerk geweest en die was gescheurd. Ik was helemaal opgebrand en uitgeput van mijn pogingen om een Christelijk leven te leiden.

Toen begon de Heer met een proces om mijn denken te vernieuwen. Over een periode van enkele jaren liet de Heer mij steeds duidelijker een beeld zien. Als gevolg daarvan ben ik gestopt met worstelen en ben in de rust gekomen. Ik heb geleerd om God te laten doen wat Hij al die tijd al had willen doen.

Een nieuwe schepping

De Bijbel leert ons dat wij in Jezus een nieuwe schepping zijn. I Korintiërs 6:17 zegt dat wie *...zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem)*. Romeinen 8:9 zegt: *Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe*. De apostel Paulus sprak over een openbaring – een mysterie dat eeuwen en generaties lang verborgen is geweest, dat is: Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. (Kolossenzen 1:26-27 ²)

Paulus zei in Galaten 2:20 dat het niet langer hijzelf is die leeft, maar nu is het Christus die in mij en door mij leeft. ³

Romeinen 6:6 zegt het op deze manier: *Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen*.

¹ USDA = United States Department of Agriculture. Een landelijke overheidsdienst, die o.a. kwaliteit van de voedselproductie bewaakt en bevordert. USDA Choice is een landelijk keurmerk, waarvan de kwaliteit volgens landelijke normen wordt gegarandeerd.

² Kolossenzen 1:26 het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. 27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

³ Galaten 2:20 'Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, *doch* niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.' Staten Vertaling '77

Zo zeker als dat Jezus naar het kruis ging en tussen twee dieven in stierf, leert het Woord van God jou en mij dat ons oude zelf in feite met Hem op dat kruis stierf. Dat is een realiteit in de geestelijke wereld. De Bijbel zegt ons dat wij leden zijn van Christus, van Zijn lichaam en van Zijn vlees en gebeente. (Efeziërs 5:30 ⁴) En natuurlijk zegt 2 Korintiërs 5:17 dat als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan; zie alles is nieuw geworden. (⁵)

Het probleem

Als dit nu allemaal waar is en we weten dit ook, hoe komt het dat wij nog steeds gedachten hebben van jaloezie, afgunst, wedijver, lust en andere dingen die ons denken binnenkomen? Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus Jezus. De oude dingen zijn voorbij gegaan. Het oude zelf is gekruisigd!

Soms wordt ik jaloers als ik zie dat iemand succes heeft, in plaats van mij met hem te verheugen. Heb jij dat ook wel eens gevoeld? Soms voel ik me een beetje beter als iemand anders faalt. Dan voel ik mijzelf minder een mislukking. Sommige mensen beweerend dat dit komt omdat ik als kind afwijzing heb ervaren en dat ik bevrijding nodig heb van een geest van verwerping of minderwaardigheid. We kennen allemaal de realiteit van boze geesten, maar toen ik de Schrift begon te bestuderen vond ik een ander antwoord. Ik ontdekte dat mijn allergrootste probleem helemaal niet de duivel was.

Ik ontken de realiteit van de duivel niet. Zelfs Jezus werd rechtstreeks door de duivel verzocht. (Matteüs 4:1-11). Paulus zegt in Efeziërs 6:12 (⁶) dat wij niet hebben te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machthebbers, de wereldbeheersers van deze wereld en de boze geesten in de hemelse gewesten. Wij weten dat er boze geesten bestaan en we weten dat ze graag het leven van de gelovige willen beïnvloeden.

Terwijl ik de Schrift bestudeerde, ontdekte ik dat er een grondoorzaak is van de strijd die wij als gelovigen hebben te voeren. Als we ons van dit probleem niet bewust zijn en niet weten hoe we er mee moeten afrekenen, veroorzaakt dit wat de Bijbel 'bolwerken' noemt. (2 Korintiërs 10:4⁷) Als gevolg van die bolwerken kan demonische activiteit in het leven van de gelovige werkzaam worden. (Efeziërs 4:27 ⁸)

Velen van jullie zullen het in eerste instantie niet met mij eens zijn, maar de wortel van ons probleem is één woord: - zonde. De reden waarom je het waarschijnlijk niet met mij eens bent is, dat wij maar een gedeeltelijk begrip hebben van dit onderwerp. Als je het woord zonde hoort, denken de meesten van jullie aan iets dat je hebt gedaan. Je denkt aan een actie, zoals die keer dat je boos werd of hebt geroddeld. Maar ik spreek niet over zonde in die zin.

Ik heb ontdekt dat in Romeinen hoofdstukken 5 – 8 het woord zonde 41 keer wordt gebruikt. Van die keren wordt het veertig keer als zelfstandig naamwoord gebruikt en maar één keer als een werkwoord om een handeling of iets dat je doet aan te geven. In de vorm van een zelfstandig naamwoord spreekt de Schrift over een principe.

⁴ Efeziërs 5:30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

⁵ 2 Korintiërs 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

⁶ Efeziërs 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

⁷ 2 Korintiërs 10: 4 Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten;

⁸ Efeziërs 4:27 En geeft de duivel geen plaats.

Om dit beter te begrijpen kunnen we eens een blik slaan in 'Vine's Expository Dictionary of New Testament Words'. Over zonde als zelfstandig naamwoord zegt Vine's het volgende. Het Griekse woord is 'hamartia' en het woord betekent letterlijk: 'het missen van het doel'. Zonde is tekort schieten aan de glorie van God. (Romeinen 3:23 ⁹)

Letterlijk betekent zonde het doel missen. Zonde kan dus verwijzen naar een handeling. Maar Vine's zegt ook dat het oudste bekende gebruik van het woord grotendeels in het Nieuwe Testament is verloren gegaan. Hij zegt dat zonde een principe is. Het is de brón van een handeling. Het is niet de handeling zelf, maar het innerlijke element dat de handeling voortbrengt. Vervolgens zegt hij dat zonde een overheersend principe is, of een macht. Zonde is een georganiseerde macht die handelt door de ledematen van het lichaam. Het lichaam is het instrument.

Vine's zegt ook dat zonde de regerende macht is, die door middel van ons lichaam probeert te werken. Ze is gepersonifieerd. Hij somt 16 Bijbelverzen op waarin de zonde is gepersonifieerd. Iets personifiëren betekent het een persoonlijkheid toekennen. In het Oude Testament werd 'wijsheid' gepersonifieerd. Wijsheid was niet echt een persoon, maar 'wijsheid' riep op in de straten. (Spreuken 1:20 ¹⁰)

Ik geloof dat de apostel Paulus het woord zonde in Romeinen hoofdstukken 5-8 verpersoonlijkte. Ik zeg daarmee niet dat zonde bijna een persoon is. Het lijkt wel een tactiek te hebben. Het voert strijd tegen jou. Het probeert je te bedriegen, het verslaat jou.

In Romeinen 7:22 kunnen we waarnemen wat Vine's zegt. De apostel Paulus zegt: *Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens;* Als jij een wederom geboren gelovige bent, dan is het altijd jouw verlangen en je plezier om de wil van God te doen. Dat is onze nieuwe natuur, die naar God is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. (Efeziërs 4:24). Wij hebben ook een oude natuur. Die wordt in Efeziërs 2:1-2 beschreven als een geest van ongehoorzaamheid. (¹¹) Deze oude geest was dood in overtredingen en zonde. Deze geest is, wie wij waren buiten Christus en in Adam. Deze geest is met Christus gekruisigd en dáár vond een nieuwe schepping plaats. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden in onze geest. Er kunnen momenten zijn dat je faalt. Je kunt allerlei soorten gevoelens hebben, maar van binnen verheug je je om de wil van God te doen.

Wat is dan het probleem? Paulus beschrijft het probleem in het volgende vers. Romeinen 7:23 zegt: *23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgesvangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.* Paulus is zeer goed op de hoogte van het principe van de nieuwe schepping, maar heeft te maken met een ander principe, dat hij de wet der zonde noemt. Ik heb iemand dat eens de wet van de nederlaag horen noemen. Paulus zegt dat deze wet strijd voert tegen zijn verstand. Je wint of verliest in je verstand oftewel je denken.

Het vlees

Volgens Stong's Exhaustive Concordance betekend het woord strijd voeren: aanvallen. Er is een principe dat jouw verstand, jouw denken aanvalt. Het verzint listen tegen jou, probeert je te bedriegen en te verslaan. Het voert oorlog tegen jouw denken en probeert jou eronder te krijgen, onder wat Paulus de wet der zonde noemt. Om praktische redenen noem ik dit de wet van het vlees. Ik denk dat die zó nauw aan elkaar verwant zijn, dat ze haast niet te scheiden zijn. Ik verwijs dan ook naar zonde als de wet der zonde, het vlees en zelfgenoegzaamheid.

⁹ Romeinen 3: 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

¹⁰ Spreuken 1:20 De opperste Wijsheid roept overluud daarbuiten; Zij verheft Haar stem op de straten.

¹¹ Efeziërs 2:1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Zelfgenoegzaamheid is onafhankelijk van de Geest functioneren. Zelfgenoegzaamheid is wat er gebeurde bij de boom van kennis van goed en kwaad. Wij probeerden God te zijn en de dingen in onze eigen kracht en vermogens te doen.

Je hebt álles wat je maar nodig hebt in Christus, maar je kan nog steeds net als een ongelovige functioneren. Je zou helemaal niet verbaasd moeten zijn als je een televisie dominee of wie dan ook in het vlees ziet opereren. We zijn tot alles in staat als wij onafhankelijk van deze nieuwe schepping, die wij in Christus zijn functioneren en in het rijk van het vlees gaan werken. (Galaten 5:19-21 ¹²)

Hoe voert dit zonde principe precies oorlog tegen het denken? Ik heb in mijn leven ontdekt dat het ongeveer als volgt werkt: Ik ben op mijn werk en heb een slechte dag. Alles wat maar mis kan gaan, gaat mis. Dan komt er een gedachte bij mij op: 'waarom ga je niet onmiddellijk naar Tom en laat hem eens duidelijk merken wat je er allemaal van vindt. Want Tom is hier het probleem. Als Tom er niet was, dan zou je niet al deze toestanden hebben.

Als ik een dergelijke gedachten opmerk zou ik zeggen: Duivel, ik bestraf je in Jezus naam. Maak dat je wekomt! Dit is nogal duidelijk, dat er iemand is die mij zegt om naar Tom te stappen en hem eens flink de waarheid te zeggen. Maar ik heb zelden van dat soort gedachten. De gedachte die in feite komt zegt: 'Ik zou Tom eens flink de waarheid moeten zeggen.' Ze komt in de eerste persoonsvorm en identificeert zich als mij.

Als ik toegeef en Tom er eens flink van langs geef, opereer ik in dat principe, de wet van de zonde. Niet alles dat in mijn denken op ben ik. 2 Korintiërs 10:4-5 zegt dat: *(4 want) de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,*

Als ik een verkeerde gedachte zou hebben en geen inzicht in dit onderwerp zou hebben, zou ik mijzelf veroordelen. Ik zou zeggen: als ik echt een goede Christen was, zou zo'n gedachte nóóit bij me op komen. Echte goede Christenen hebben nooit gedachten om iemand eens flink ervan langs te geven.

Het was in feite het principe of de wet van de zonde, die door mijn vlees tot mij kwam. Het is zelfs mogelijk dat de duivel of een boze geest zich er aan heeft vastgehecht. Ik weet niet wat het verschil is, maar dat doet er eigenlijk niet zo toe. Het antwoord is in beide gevallen precies hetzelfde – Ik moet die gedachten onder gehoorzaamheid aan Christus brengen. Of wij winnen of verliezen wordt allemaal beslist in het strijdperk van ons denken.

De wet der zonde

Weet je hoe Paulus ontdekte dat zonde een wet was? Hij probeerde het goede te doen en faalde. Hij probeerde weer het goede te doen en faalde weer. Daarom probeerde hij nog harder om heilig te zijn en mislukte nóg harder. Hij probeerde zich aan de geboden te houden en faalde. Daardoor ontdekte hij dat dit een wet was, dat er een wetmatigheid in zijn leden aan het werk was – een wet van falen die tegen hem in werking was.

Wat wordt er met een wet bedoeld? Als ik iemand neer zou schieten komt de politie en neemt me gevangen. Dat doen ze ook in Engeland en ook in Rusland. Zo goed als overal in de wereld

¹² Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijenschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuw heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

gaat dat zo. Het is een universele wet dat als je iemand vermoordt, je wordt gearresteerd en berecht wordt. Een wet is constant. Het werkt overal en altijd op dezelfde manier. Een nog beter voorbeeld is de wet van de zwaartekracht. Die werkt overal op dezelfde manier en heeft zijn eigen natuurlijke kracht.

Heb jij geprobeerd Christelijk te leven en de wet van zonde te verslaan, die wel zijn eigen kracht lijkt te hebben om jou eronder te houden? Misschien heb jij wel gezegd: 'Ik laat me niet verslaan. Ik neem mij vast voor werkelijk toegewijd te zijn.' De volgende zondag avond heb je weer opnieuw vastbesloten een toewijding gemaakt. Je denkt misschien dat jij niet genoeg wilskracht gebruikt. Is het mogelijk om op die manier een Christelijk leven te leiden?

Ben jij in staat om nee te zeggen tegen de zonde en die te verslaan? Je kunt het proberen, maar het is net als proberen de wet van de zwaartekracht te overwinnen. Ik kan iets optillen en zorgen dat het niet op de grond valt. Een bepaalde periode win ik het van de wet van de zwaartekracht. Maar uiteindelijk worden mijn hand en mijn arm zó moe, dat ik het niet langer hou. Ik móet het laten vallen omdat de natuurlijke kracht van de wet van de zwaartekracht het uit mijn hand trekt.

Velen van ons hebben op deze manier ons Christelijk leven geleid. Wij denken dat we gewoon wat meer wilskracht, méér vastberadenheid, meer vastbeslotenheid moeten inzetten tegen de zonde. In Romeinen 7:18 zegt Paulus: *Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensens is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.*

Er is maar één manier waarop ik de wet van de zonde, die een natuurlijke kracht heeft kan overwinnen. Dat is door een hogere, sterkere wet in werking te zetten. De Bijbel spreekt nooit over het overwinnen van zonde. De Bijbel spreekt over bevrijd en verlost worden van zonde. (Romeinen 6:7,22¹³) door middel van een kracht die Paulus een andere wet noemt. Het antwoord staat in Romeinen 8:2 *Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.*

Vóórdat Paulus tot dit punt kwam, concludeerde hij in Romeinen 7:24 *Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Als je het woord ellendig in het Grieks opzoekt betekent het 'zeer beroerd'. Paulus zeg: als gelovige ben ik er ellendig aan toe. Heb jij je als gelovige ooit zó vreselijk gevoeld dat je niet wilde getuigen omdat je er zo ellendig aan toe was? Je hebt gewoon geen zin om iemand anders net zo'n beroerd leven te bezorgen als jij als Christen had!*

In welke context spreekt Paulus hier over er zo ellendig aan toe zijn? Hij is totaal toegewijd. Hij verheugt zich in de wet van God. Hij verlangt ernaar God te behagen. Vers 15 van Romeinen hoofdstuk 7 legt uit waaróm hij er zo ellendig aan toe is. Hij zegt: *Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.*

Merk ook op wat vers 21 zegt: *Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; Hij zei niet: wanneer ik het kwade wil doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. Hij zei: wanneer ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig om mij te verslaan. Hij is een beroerde, ellendige mislukte gelovige. Dit is niet het overvloedige leven dat Jezus heeft beloofd. Jezus heeft gezegd: *De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.* (Johannes 10:10)*

DE sleutel om Romeinen 7 te begrijpen is het persoonlijk voornaam woord: IK. Het woord IK wordt hier aan een stuk door gebruikt. IK wil goed doen. IK wil de geboden houden. IK wil God liefhebben. Maar de Geest van God komt in dit hoofdstuk niet voor. Paulus is (schildert!) hier

¹³ Romeinen 6:7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

een gelovige die van God houdt en met zijn hele hart aan Hem is toegewijd, maar die op eigen kracht werkt en opgebrand raakt.

Het lijkt wel alsof de Bijbel twee verschillende dingen zegt over gelovigen. Het zegt me dat ik een oude ellendig mens ben en tot niets in staat. En vervolgens zegt het me dat ik álle dingen vermag door Christus. In Johannes 15 zegt Jezus dat ik álle dingen kan doen. ⁽¹⁴⁾ Er is een balans tussen deze verzen. Vóórdat ik álle dingen kan doen, moet ik naar die oude ellendige mens die ik ben toegaan en inzien dat ik zonder HEM NIETS kan doen.

1e kwaliteit Keurmeester vlees

Jij denkt dat je bepaalde aanleg hebt. Misschien kan je goed zingen, of goed prediken. Een goede aanleg is een probleem, omdat het wandelt in het vlees, als je het onafhankelijk van God gebruikt. Billy Graham zegt in zijn boek: 'Lifetime Garantie' ⁽¹⁵⁾ dat je óf 'yakkie bah' vlees hebt, óf '1^e kwaliteit keurmeester' vlees. Er is een gereede kans dat als je pastor bent, dat je '1^e kwaliteit keurmeester' vlees hebt. De meeste kerkleden hebben 'yakkie bah' vlees. 'Yakkie bah' vlees zegt: 'arme ellendige ik. Ik kan helemaal niets. Mij zal nóóit iets lukken.' Het probleem daarvan is, dat het een leugen is.

De nieuwe schepping openbaart zich door de ziel en door het lichaam. Romeinen 8:11 ⁽¹⁶⁾ beschrijft de geest die in ons woont als een geest die het sterfelijke lichaam tot leven brengt. Ze brengt het leven van Jezus zelf tot uitdrukking op deze aarde.

Ik weet niet waar wij het idee vandaan hebben gehaald dat als je een goede Christen bent, je geen nare dingen kunnen overkomen. Paulus zei: Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Als we de context lezen waarin Paulus dit zei zien we dat hij zei: Ik weet wat het is om gebrek te lijden, ik weet wat het is om overvloed te hebben. Ik weet wat het is om honger te hebben en ik weet wat het is om verzadigd te zijn. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:12-13 ¹⁷). Hij zegt dat de omstandigheden van het leven helemaal niets te maken hebben met iemands overwinning.

In de gelijkenissen van Jezus lezen we dat de wind zal komen en dat de regen zal neerdalen en tegen ieder huis aan zullen storten. Of het nu op het zand of op de rots is gebouwd. (Matteüs 7:24-27). Het verschil is, dat als wij begrijpen wie wij in Christus zijn, dat we dan op de rots bouwen. Als wij de bron van wat wij hebben begrijpen en openbaring hebben van wat binnen in ons is gebeurd, kunnen wij iedere omstandigheid aan. Paulus zegt dat hij zijn leven niet leidt aan de hand van zijn omstandigheden. Hij zegt ik kan álle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Maar vóórdat je zover komt moet je eerst begrijpen hoe zwak je bent.

Het is zó gewoon dat gelovigen beginnen met op Christus te vertrouwen en eindigen vertrouwend op hun eigen kracht en vermogens. Dat gaat ongeveer zo: Als je tot Jezus komt, geef je jezelf over aan de genade van God. Je weet van jezelf dat je een zondaar bent en je vertrouwt jezelf toe aan het kruis en aan het bloed dat Jezus heeft vergoten. (Romeinen 5 – 9). Vervolgens stap je het kerk wereldje in. De andere Christenen vertellen je, dat je een uur per

¹⁴ Johannes 15:5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

¹⁵ Lifetime Garantie = Levenslange garantie

¹⁶ Romeinen 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

¹⁷ Filippenzen 4:12 Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

dag moet bidden. Je moet je Bijbel lezen en al die andere dingen doen. Dat zijn op zich goede dingen, maar de mensen begrijpen ze verkeerd.

Veel mensen denken dat ze er na tien jaar religieuze instructie en het vaststellen van al deze wetten, het vermijden van de 'doe nietten' en het doen van de 'doe wellen' er wel zijn. Dan opeens doen ze iets dat zó verkeerd is, zó verwoestend, dat ze het zelfs bijna zelf niet kunnen geloven. Ze komen dan om hulp vragen en zeggen: 'Ik dien al zó veel jaar en ik kan gewoon niet geloven wat ik heb gedaan. Ik zou hier toch allang overheen moeten zijn? Ik zou nu wel sterker moeten zijn dan dit'

Écht Christendom gaat helemaal niet over dat jij sterker moet worden. Het gaat over dat jij zó zwak wordt, dat je never nooit meer op je eigen mogelijkheden steunt. (2 Korintiërs 12:9¹⁸) Je bouwt gewoon niet meer op je eigen mogelijkheden.

Het goede aan jou en mij is echter Christus. Zelfs Paulus zei dat in ons vlees geen goed woont. Wij moeten het Christen leven op dezelfde manier leven als Jezus Christus het Christen leven leefde.

Hij kwam naar de wereld en vernederde Zichzelf. Hij kwam hier vanuit de hemel en ontledigde Zichzelf. (Filippenzen 2:7-8¹⁹) Jezus zei: Ik leef volledig in afhankelijkheid van de Vader. Wat Ik zie dat Hij doet, dat doe Ik. Wat Ik hoor dat Hij spreekt, dát spreek Ik. Zonder Hem kan ik niets doen. (Johannes 5:19,30; 8:28,38; 12:49-50; 14:10²⁰)

Je bent gered uit genade en je zult ook verder moeten leven uit genade. (Kolossenzen 2:6²¹) Romeinen 6:14 zegt dat zonde geen heerschappij over je zal voeren omdat je niet onder de wet bent, maar onder de genade. (²²)

Onder de wet moest je op je eigen kracht steunen om te presteren. Maar onder de genade zegt Jezus dat het Zijñ kracht is, Zijñ vermogen, die volmaakt opereert in jouw zwakheid.

Je kan 'yakkie bah' vlees hebben of '1e kwaliteit keurmeester' vlees. '1^e kwaliteit keurmeester' vlees denkt: Ik kan het wel aan. Ik ben in staat te bedenken hoe deze bediening moet draaien. Ik kan leren hoe ik mijn kerk moet bouwen. Het is best mogelijk dat het er goed uit ziet, of

¹⁸ 2 Korintiërs 12: 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

¹⁹ Filippenzen 2:7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

²⁰ Johannes 5: 19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. Johannes 8: 28 Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. 38 Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt. Johannes 12: 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. 50 En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 10 Geloofd gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.

²¹ Kolossenzen 2:6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,

²² Romeinen 6: 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

voorspoedig en welvarend, of succesvol, maar God zegt dat je tot het eind van dit alles moet komen. (Filippenzen 3:6-7 ²³)

Het Antwoord

Romeinen 8:5 bevat een deel van het antwoord: *5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.* Het volgende vers zegt: *6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.* Andrew Wommack schreef een aantekening in zijn 'Life for Today Commentary' die stelt: 'Vleselijk gezind betekend niet alleen dat het tot de dood leidt: het is dood. (Aantekening 15 bij Romeinen 8:6). De 'Amplified Bible' definieert 'dood' als ál de ellende die het gevolg is van zonde, zowel hier als in het hiernamaals. Ben jij depressief, teneergeslagen, verslagen? Waar denk jij dan aan? (waar is jouw denken op gericht?)

Het vlees zal áltijd tegenover de Geest staan. Galaten 5:17 zegt dat het vlees strijd voert tegen de Geest. (²⁴) Ik moet het Woord van God nemen en mij richten op de God achter het Woord om op Zijn kracht te bouwen. Ik ben niet verworpen en afgewezen. Gods Woord zegt dat ik geliefd ben. Ik ben niet te neergeslagen. Ik ben boven en niet beneden.

Jouw denken moet samenwerken met de Geest. Als jouw denken niet met de Geest van Gods Woord samenwerkt, ga je naar het vlees wandelen. Als je met God instemt en jouw denken zet op de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, dan zal er leven en vrede zijn. (Kolossenzen 3:1-3 ²⁵; Romeinen 8:5 ²⁶)

Vele mensen vragen: Hoe laat je het leven van Christus door je heen stromen? Ze willen een formule weten. Nadat Paulus heeft gezegd: *Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?* Zegt hij in het volgende vers: *Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!* Om een leven als Christen te leiden heb je Christus nodig. Mijn hond en mijn kat zijn net zo in staat tot een leven als Christen als ik. Het enige verschil is, dat ik de bron die in Christus is kan aanboren.

Mensen hebben geweldige ervaringen in gebed, maar we hebben daar een religie van gemaakt. Als je maar minstens zo lang iedere dag bidt zal je een geweldige ervaring met God hebben. Maar ze lopen het punt zo precies mis. Het gaat niet om gebed. Al onze antwoorden zijn alleen in Jezus Christus. (Kolossenzen 2:10 ²⁷) Gebed is niet het antwoord. Gebed is alleen maar het middel dat ik gebruik om mijn gedachten op Jezus te richten en dáár ontleen ik Zijn kracht aan.

Sommige mensen zeggen dat het antwoord lofprijs en aanbidding is. Het is niet lofprijs en aanbidding. Het is Christus zelf. Lofprijzen en aanbidding zijn manieren om mijn gedachten op Christus te richten en dán ontvang ik kracht. (Psalm 22:4; Psalm 8:3; Matteüs 21:16 ²⁸).

²³ Filippenzen 3:6 een Hebreëer uit de Hebreëen, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. 7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht.

²⁴ Galaten 5:17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

²⁵ Kolossenzen 3:1-3 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

²⁶ Romeinen 8:5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.

²⁷ Kolossenzen 2:10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

²⁸ Psalm 22:4 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls. ; Psalm 8:3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Matteüs 21:16 en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?

Sommigen zeggen dat het antwoord is in het belijden (proclameren) van het Woord, maar het is in het richten op de God áchter deze woorden. (2 Korintiërs 3:15-17 ²⁹)

Wat je ook moet doen, richt je gedachten op Christus. Doe het! Vergeet geen moment waar je kracht ligt. Jouw vertrouwen en zekerheid moet alleen in Jezus Christus liggen. (Galaten 2:20 ³⁰)

E-mail: WJoKrow@aol.com

²⁹ 2 Korintiërs 3:15-17 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. 17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.

³⁰ Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, *doch* niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.